



B O N S A I vereniging Midden Nederland

opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging

Voorzitter a.i.: Casper den Ouden
030 - 244 07 71,
casper.den.ouden@gmail.com

Penningmeester en bibliotheek:
Edith den Ouden
030 - 244 07 71, e.den.ouden@live.nl

Secretaris: secretarisbvmn@gmail.com

Algemene zaken en nieuwsbrief:
Nol van der Linden
0294 - 45 01 73, a.linden.weesp@ziggo.nl

Algemene zaken: Marian Willemse
06 - 467 350 42,
m.a.willemse@hotmail.nl

Algemene zaken: Michal Mokry
06 - 453 865 37,
michal.mokry@gmail.com

Iban: NL64 INGB 0006 5603 36
t.n.v. Bonsai Vereniging
Midden Nederland

www.bonsaimiddenederland.nl

Lidmaatschap

U kunt lid worden van onze vereniging
op elk gewenst moment.
De kosten bedragen €47,50 per jaar.
Informatie over het lidmaatschap is
verkrijgbaar op de bijeenkomsten,
of bij de secretaris.

nieuwsbrief sept. 2022

Tokonoma van de maand

De grote tokonoma was bij de
bijeenkomst in augustus gevuld
door Casper met een Deshojo en
een mooie accentplant.
In de kleine tokonoma stond een
opstelling van Nol met een Pinus
parviflora, een Pyracantha en een
Forsythia op rots.



Vooruit kijkend tafels en opstellingen



Tokonoma van september

De beide tokonoma's worden in
september gebruikt door Casper
en Michal tijdens hun lezing.
We moedigen iedereen aan een
boom mee te nemen zodat we
daarmee met gebruik van tafels
en scrolls van onze leden een
opstelling kunnen maken.



Van de voorzitter

Het zijn drukke dagen voor onze mensen van de vereniging eerst de bijeenkomst op zaterdag 10 september, en dan op 17 september het 50 jarig bestaan van de NBV. Dat word gevierd in De Binder met een grote tentoonstelling van alle aangesloten verenigingen, en een markt in de gymzaal met allerhande bonsai benodigheden. Alle verenigingen moeten hun beste beentje voorzetten.

Gelukkig kunnen wij weer rekenen op onze vrijwilligers, die de zalen weer tentoonstellingen klaar zullen maken. Ook de hal doet weer mee, met alleen bomen van Midden Nederland; weer een mooie entree. En weer een tuintje bij de voordeur, wat Bob voor deze speciale gelegenheid nog 1 keer zal neerleggen.

Maar eerst komende zaterdag, waar Michal en ik een praatje over presenteren gaan houden. Wat we allemaal wel eens moeten en willen doen, n.l. het neerzetten van je mooiste boom, op al dan niet een tentoonstelling. We willen deze dag ingaan op een aantal dingen, zoals de pot keuze, tafels,

accenten, wel of geen scroll enz. In mijn geval zal ik ook wat dieper ingaan op welke soort tafel we nodig hebben, bij verschillende stijlen bomen.

Het zal een interactieve middag worden, waar we natuurlijk ook jullie bomen en eventuele tafels en accenten voor nodig hebben. Neem dus bomen etc. mee naar de vereniging en kijk hoe jouw boom met de juiste attributen een pronkstuk wordt. Hopelijk tot zaterdag allemaal.

Casper

In oktober hebben we de pottenbakker uitgenodigd. De dag duurt van 10.00 tot 16.30. Velen hebben zich reeds opgegeven, er is nog een enkele plaats beschikbaar. De kosten á € 25,- kunnen vanaf nu worden betaald, dat mag contant op 10 september of via ons rekeningnummer: IBAN NL64 INGB 0006 5603 36 t.n.v. Bonsai Vereniging Midden Nederland te IJsselstein onder vermelding pottenbakker. Vanaf 13.00 uur is er ook de normale bijeenkomst en kan er aan eigenbomen worden gewerkt.

Vooruit kijkend

Op 10 september is er weer een bijeenkomst welke zeer interessant gaat worden, Casper en Michal gaan een lezing geven over Tafels & Opstellingen. Graag wil ik hierbij een oproep doen om bomen en accentplantjes of andere accentjes mee te nemen naar de vereniging. De heren laten ons dan zien hoe uw boom er in een opstelling (evt. tijdens een show) zou kunnen bijstaan. Ook gaan we weer bomen selecteren voor de april show in 2023. Hiervoor willen we u ook vragen om uw bomen mee te nemen, zodat er in april weer een ruim aanbod is om bomen te kunnen showen van onze leden. Voor de bijeenkomst in oktober hebben we nog 5 plaatsen beschikbaar om uw creativiteit de vrije hand te geven en deel te nemen aan een gezellige activiteit met de pottenbakker. Voor iedereen die zich opgegeven heeft en nog niet betaald heeft, u kunt dit overmaken aan de penningmeester of contant afrekenen bij Edith. Mocht u alsnog willen deelnemen meld u dan snel aan bij de secretaris of bij Edith. We hopen u allen weer te mogen verwelkomen.

Belangrijke data

- 15 september tafels & opstellingen door Casper en Michal (let op: 2e zaterdag !)
- 17 september Nederlandse Bonsai Show in De Binder, Leersum bonsai markt | landelijke New Talent Contest | demo Bruno Wijman met assistentie van Rijn Becude, Frank Oosthoek en Michal Mokry
- 15 oktober pottenbakken 10:00 u. | werk eigen boom 13:00 u.
- 19 november werk aan eigen boom

Boom van de maand

- september shohin
- oktober jin en shari
- november vruchtbomen



Prijs van de maand

Ook in september weer mooie loterij prijzen op de tafel: Een lariks, een jeneverbes en een acer. Verder twee mooie schalen, Abrakas mest, raffia, spagnummos, een bonsaiboek en een grondharkje.



Draag de badge

We willen natuurlijk graag onze bijeenkomsten in De Binder op tijd beginnen. Dus het is fijn als u op tijd kunt komen. Maar we willen ook graag iedereen bij naam noemen, dus draag uw badge met ledenkaart svp zichtbaar. Zaal open 12:30 uur. Hoflaan 29, Leersum.



Bonsai

Plaza

www.bonsaiplaza.com

Tijdens het bestellen vult u de speciaal voor onze vereniging bestaande kortingscode **BVMN2022** in. U krijgt dan 10% korting in de internetwinkel!

Aziatics and Bonsai



Bas Bonsai

www.basbonsai.nl

Terugblik bijeenkomst augustus

In augustus was er weer ruimte voor het werken aan eigen bomen.

De twee tokonoma's werden door Nol en Casper ingericht. Nol presenteerde een prachtig shohin-display met drie bomen. Casper vulde de tokonoma met een uitstekende acer palmatum.

Een bijeenkomst waarbij we werken aan eigen bomen is altijd een goede gelegenheid om ideeën uit te wisselen en mogelijkheden te bespreken met bonsai-vrienden. Augustus is meestal de laatste maand van het groeiseizoen wanneer het nog veilig is om de onderhoudssnoei uit te voeren. De nieuwe scheuten die kunnen ontstaan, hebben dan nog voldoende tijd om uit te harden voor de winter.

Zoals altijd was de loterij gevuld met mooie prijzen, die hun nieuwe gelukkige eigenaren vonden. Bas en zijn winkel waren weer van de partij, dit keer met een extra partij mame en shohin potten voor een zeer goede prijs.

Wat was het weer een heerlijke zomermiddag!



Foto's van Sander en Bianca



Een Taxus van Kobayashi

Een Taxus cuspidata uit de prive collectie van Maarten van der Hoeven (bonsaiplaza.com)

Het is inmiddels voor het 4e achtereenvolgende jaar dat ik aan deze taxus kan en mag werken en zo de ontwikkeling stap voor stap kan blijven volgen.

Eerst een stukje voorgeschiedenis. De taxus cuspidata is een yamadori die door Maarten van der Hoeven naar Nederland is geïmporteerd.

In 2018 is de boom meegegaan naar de Trophy in België waar door de Japanse meester Kunio Kobayashi gewapend met kettingzaag, hamer en beitel de eerste vormgeving werd gedaan tijdens een demonstratie 1.

Beelden hiervan kun je nog zien op het YouTube kanaal www.youtube.com/watch?v=_nncu1rQ2c



Juni 2019

Na anderhalf jaar zorg door Ron Ravenhorst van de bonsaihut stond er weer genoeg loof op om eraan verder te kunnen werken

2.



Foto's van Ron Hermeling



Mij werd de mogelijkheid gegeven om dit te doen, wat ik met alle plezier wilde doen, want wanneer krijg je de mogelijkheid om aan zulk materiaal te werken. Als eerste moest het oude draad worden verwijderd, deze was behoorlijk ingegroeid, wat wel aan voordeel had dat de hoofdtakken al redelijk gefixeerd waren. Door de ongeremde groei waren de secundaire takken door elkaar gegroeid en moest er weer orde in gebracht worden, dus takken weghalen en de boom weer in het draad zetten, het dode hout schoonmaken en in de jin-seal zetten, een klusje van drie dagen

3.



Juni 2020

De boom nog steeds onder hoede van Ron Ravenhorst vertoonde weer goede groei en was het aan mij weer de beurt om verder te werken aan de ontwikkeling van de taxus, dus uit het draad, snoeien en weer in het draad, schoonmaken en weer in de jin-seal

4.

Een Taxus van Kobayashi

Juli 2021

Een herhaling van zetten, dus weer richting Voorthuizen. Nadat ik klaar was met de boom vond ik dat de boom behoorlijk uit zijn of haar proporties begon te groeien **5**.

Via Messenger heb ik op eigen initiatief contact opgenomen met het Shunka-en museum van Kunio Kobayashi, met de vraag of meester Kobayashi mij advies wilde geven en wat zijn idee was voor de verdere ontwikkeling van de boom.

Via een werknemer van hem kreeg ik hierop van hem het advies om de loofschermen van de boom kleiner te maken om op die manier meer beweging in de stamlijn te krijgen en de jin en shari in de boom beter uit te laten komen.



Juli 2022

De boom was inmiddels naar het nieuwe terrein van Bonsaiplaza verplaatst met weer de nodige groei erop.

Ik vroeg Maarten of het goed was als ik weer met de boom aan de gang zou gaan. Ik was inmiddels al aan het photoshopen geweest om te kijken hoe de boom er met kleinere loofschermen uit zou gaan zien. Mij beviel dit wel, maar Maarten moest er wel eerst zijn goedkeuring aan geven, want het is zijn boom dus hij beslist **6**.

Ik legde hem het voorstel voor met de vraag of hij zich hierin kon vinden, ook hij vond dat het nu op een vliegtuig begon te lijken en gaf zijn goedkeuring, maar wel met het advies om op te passen met te grote ingrepen omdat een taxus daar niet altijd tegen kan en dan takken kan laten wegvallen.



Foto's van Ron Hermeling

Met beide adviezen ging ik dit keer met alleen een schaar aan de slag met dit als voorlopig resultaat.

De boom zoals hij er voor stond voor de knipbeurt **7**.

Het behaalde resultaat **8**.



Een Taxus van Kobayashi



Detailopname van de jin en shari, rechterzijde en linkerzijde van de boom 9 10 11.

Voor mijn gevoel is alles nu meer

in proporties, zie meer beweging in de stamlijn, zicht op de levenslijn en is de verhouding jin en shari beter. Het volgende seizoen komt de boom waarschijnlijk in

zijn nieuwe pot te staan en zal er verder worden gewerkt aan de verfijning van de loofpartijen.

Ron Hermeling



Boompjes vouwen

Foto's van Bruno en Nol



Januari 2021

wist Bruno een partij *Pyracantha teton* op de kop te tikken waarvan de wortels in elkaar gedraaid waren tot een stammetje. Zoals wij Bruno kennen was hij hier leuk mee aan de slag gegaan om door sterk te buigen de boompjes tot een *Kengai* of *Han-Kengai* te vormen. Ik mocht er een overnemen waarvan je hier de ontwikkeling kunt zien.

- 1 De boom met de door Bruno vrijgemaakte wortelkluut.
- 2 Een eerste spandraad om de kroon dichter bij de wortelvoet te brengen.
- 3 Hier is een tweede draad gebruikt om de boom nog compacter te maken.



- 4 De door Bruno gestylde boom zoals ik hem overnam, hier nog door hem in een passend potje gezet.
- 5 In juni 2021 snoeide ik de vallende tak terug en bracht ik de top met een spandraad wat naar beneden.

Ook wist ik de boom nog wat compacter en de stam wat imposanter te maken door de spandraden in de stam nog wat strakker te zetten.

- 6 In februari van dit jaar zette ik de boom in een mooi potje van Seifu.



Met behulp van een sterke spandraad lukte het mij om de wortels in het kleinere potje te krijgen en de stam nog weer iets compacter te maken. Ook liet ik de boom wat meer naar links hellen zodat de vallende tak niet onder de potbodembodem uitkwam.

- 7 Augustus 2022. Komend voorjaar wordt de boom iets naar links gedraaid.

En voor volgend jaar hoop ik nog op wat mooie besjes.

Nol van der Linden



17
09
22



NL BONSAI SHOW

De Binder, Hoflaan 29, Leersum

09:00 - 17:00 uur

entree gratis

www.bonsainederland.nl