

## BONSAI vereniging Midden Nederland

opgericht in 1977 en aangesloten bij  
de Nederlandse Bonsai Vereniging

**Voorzitter:** Bob van Ruitenbeek  
06 - 184 712 27  
bonsai\_moyogi@hotmail.com

**Penningmeester:** Casper den Ouden  
030 - 244 07 71,  
casper.den.ouden@gmail.com

**Secretaris:** Ruud van Woudenberg  
06 - 235 845 02,  
secretarisbvmn@gmail.com

**Algemene zaken:** Nol van der Linden  
0294 - 45 01 73, nol@parenthese.nl

**Algemene zaken:** Marian Willemse  
06 - 467 350 42,  
gj\_m.willemse@casema.nl

**Algemene zaken en bibliotheek:**  
Edith den Ouden  
030 - 244 07 71, e.den.ouden@live.nl

**Iban:** NL64 INGB 0006 5603 36  
t.n.v. Bonsai Vereniging  
Midden Nederland

[www.bonsaimiddennederland.nl](http://www.bonsaimiddennederland.nl)

### Lidmaatschap

U kunt lid worden van onze vereniging  
op elk gewenst moment.  
De kosten bedragen €47,50 per jaar.  
Informatie over het lidmaatschap is  
verkrijgbaar op de bijeenkomsten,  
of bij de secretaris.

# nieuwsbrief sept. 2020

## Tokonoma van de maand

De grote tokonoma was in  
augustus ingericht door Sander  
van Oort met een prachtige Acer  
palmatum.

In de kleine stond de mooie Juni-  
perus van Thijmen Lebbink die hij  
vanaf september 2016 stylde tot  
dit resultaat. In het meinummer  
van deze nieuwsbrief  
schreef hij daar een interessant  
artikel over.

## Vooruit kijkend ALV | demo Bruno



## Tokonoma van september

De kleine tokonoma wordt in sep-  
tember ingericht door Bruno met  
een den die hij stijlde voor de  
(afgelaste) European Bonsai-San  
Show in Saulieu. Op de volgende  
pagina zie je hoe hij er vóór de  
styling uitzag. Kom naar de bijeen-  
komst om de nieuwe voorkant te  
zien als hij in de tokonoma staat!  
In de grote tokonoma zet Nol wat  
mooie Japanse potjes neer.



# Van de voorzitter

**Beste leden**, na lang wachten was het afgelopen augustus eindelijk weer mogelijk om een bijeenkomst te organiseren. Rekening houdende met de geldende maatregelen stonden de werktafels verder uit elkaar dan we gewend waren maar dat mocht de pret niet drukken. Het was fijn om vele van u weer te mogen verwelkomen en om onze gezamenlijke hobby weer met elkaar te kunnen delen.

Ook voor de komende en volgende bijeenkomsten hebben we ondanks de beperkingen toch weer een interessant programma

samengesteld dus zeker de moeite waard om weer te komen. Helaas zijn er nog vele dingen niet mogelijk en zal de NBV show van dit jaar ook niet kunnen plaatsvinden. Mocht er nieuws zijn dan houden we u vanzelfsprekend op de hoogte via de nieuwsbrief.

Wegens vakantie zal ik de komende bijeenkomst helaas niet aanwezig zijn maar ik wil u graag via deze weg een fijne middag en zeer veel plezier tijdens de demo wensen.

*Bob van Ruitenbeek*

# Vooruit kijkend

Het is (alsnog) tijd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die door corona geen doorgang had in maart. De agenda, notulen van de ALV 2019, het jaarverslag 2019 en het financieel jaarverslag 2019 zijn al in februari naar alle leden verstuurd. Zodat iedereen de gelegenheid had de stukken door te nemen. Mocht u nog vragen hebben mbt de stukken, stel die dan uiterlijk 17 september aan [secretarisbvmn@gmail.com](mailto:secretarisbvmn@gmail.com) zodat we uw vragen duidelijk en direct kunnen beantwoorden. Op deze manier houden we ook voldoende tijd over voor de rest van het programma, de demo van Bruno.

Voorafgaand aan de ALV zal Bruno Wijman een intro van zijn demo geven, tijdens de ALV zal hij zijn plan van aanpak uitwerken en na de vergadering kan hij de demo afmaken en ons wat over de toekomst van deze boom vertellen. Op gepaste (corona) wijze hopen wij u weer te mogen begroeten in de Binder om er een fijne middag van te maken.

**De den van Bruno die in september in de tokonoma staat zoals hij was vóór de styling.**

## Draag de badge

We willen natuurlijk graag onze bijeenkomsten in De Binder op tijd beginnen. Dus het is fijn als u op tijd kunt komen. Maar we willen ook graag iedereen bij naam noemen, dus draag uw badge met ledenkaart svp zichtbaar.

Zaal open  
12:30 uur.



**Onze middag gaat ook in september door maar wel met de nodige voorzorgen! We houden minstens 1,5 meter afstand van elkaar. De theaterzaal biedt hiervoor ook alle ruimte. Desinfecterende handgel is aanwezig. De bar is open voor bestellingen maar ook hier gelden de coronamaatregelen. En het belangrijkste: blijf thuis bij klachten zoals verkoudheid, koorts etc.!**

## Belangrijke data

- 19 september algemene ledenvergadering | demo Bruno
- 17 oktober demo Michal
- 21 november werk aan eigen boom

## Boom van de maand

- september shohin
- oktober jin en shari
- november vruchtbomen
- december winterbeeld

Data onder voorbehoud mbt de ontwikkeling rond coronavirus



# Prijs van de maand

Zoals we gewend zijn is ook deze bijeenkomst de verlotingstafel weer mooi gevuld. Ten eerste met drie leuke bomen (alle gedoneerd door Ron Hermeling) n.l. een Pinus, een Palmatum en een roos. Daarnaast een 3-tal mooie potjes, wat draad, een jintang en een flesje mest.



Tijdens de bijeenkomst in september is de winkel van Bas weer aanwezig!

## Bonsai Plaza

[www.bonsaiplaza.com](http://www.bonsaiplaza.com)

Tijdens het bestellen vult u de speciaal voor onze vereniging bestaande kortingscode **BVMN2020** in. U krijgt dan 10% korting in de internetwinkel!



## Onze cursus gaat weer starten

Op 22 en 29 oktober en 5, 12 en 26 november.  
Meld je aan bij onze secretaris Ruud van Woudenberg!

# Terugblik bijeenkomst augustus

**Eindelijk** was het zover. Na maanden van gedwongen afzondering, als gevolg van het covid virus, kon het dan toch. Gelukkig weer eens met enthousiastelingen de ervaringen van de bonsaihobby delen.

Vanwege het warme weer, 35° C, was het de vraag of er wel leden op zouden komen dagen. De hitte stress op de bomen en dan ook nog eens het vervoeren er van deed me verwachten dat dit een tegenvaller zou zijn. Niets was echter minder waar. Na de initiële schok van de opstelling van de tafels conform het coronaregime, wat me even deed denken dat ik een belangrijk tentamen gemist had, bracht de verkoeling van de zaal me snel weer bij zinnen en kon ik al gauw de eerste bekenden begroeten. Gelukkig was de zaal snel vol en hadden de meeste genoeg materiaal meegenomen om lekker aan te werken.

Het was bijna weer als het oude normaal... bibliotheek, verloting, maar nog geen winkel van Bas. Hopen dat hij ook snel weer van de partij is.

*Ruud van Woudenberg*





# Ginkaku-ji tempel te Kyoto

**Ginkaku-ji (銀閣寺)**, Zilveren Paviljoen Tempel, is een boeddhistische tempel in de wijk Sakyō-ku, van de stad Kyoto, Japan. De officiële naam van de tempel is Jishō-ji (慈照寺). De tempel werd gebouwd in 1474 door shogun Ashikaga Yoshimasa. Hij wilde met de bouw van deze tempel de Kinkaku-ji, die in opdracht van zijn grootvader Ashikaga Yoshimitsu werd gebouwd, naar de kroon steken. De Kannon hal is het hoofdgebouw van de tempel. Het staat algemeen bekend onder de naam Ginkaku, het Zilveren Paviljoen. Het was de bedoeling om het paviljoen met zilver te bedekken. Echter door de hevigheid van de Oninoorlog, die uitbrak in 1467, werd de constructie stilgelegd en nooit meer hervat.

Het Zilveren Paviljoen is het enige gebouw van de tempel dat overblijft.

De tempel zelf is misschien niet zo indrukwekkend als het gouden paviljoen maar in mijn ogen maakt de tuin er omheen dat meer dan goed en kan omschreven worden als een van Japans mooiste.

*Bob van Ruitenbeek*





# Ginkaku-ji tempel te Kyoto

