



B O N S A I vereniging Midden Nederland

opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging

Voorzitter: Bob van Ruitenbeek
06-184 712 27
bonsai_moyogi@hotmail.com

Penningmeester: Casper den Ouden
030-244 07 71,
casper.den.ouden@gmail.com

Secretaris: Ruud van Woudenberg
06-235 845 02,
secretarisbvmn@gmail.com

Algemene zaken: Nol van der Linden
0294-45 01 73, nol@parenthese.nl

Algemene zaken: Marian Willemse
06-467 350 42,
gj_m.willemse@casema.nl

Algemene zaken en bibliotheek:
Edith den Ouden
030-244 07 71, e.den.ouden@live.nl

Iban: NL64 INGB 0006 5603 36
t.n.v. Bonsai Vereniging
Midden Nederland

www.bonsaimiddennederland.nl

Lidmaatschap

U kunt lid worden van onze vereniging
op elk gewenst moment.
De kosten bedragen €47,50 per jaar.
Informatie over het lidmaatschap is
verkrijgbaar op de bijeenkomsten,
of bij de secretaris.

nieuwsbrief aug. 2020

Tokonoma van de maand

In dit nummer helaas nog geen
tokonoma van een van onze
leden. Wanneer de ontwikkelin-
gen rond corona verlopen zoals
we allemaal graag willen kunnen
we misschien vanaf het septem-
ber nummer deze hier weer zien.



Vooruit kijkend werk aan eigen boom



Tokonoma van augustus

Onze tokonoma's gaan weer ingericht worden! De grote tokonoma wordt in augustus ingericht door Sander van Oort. De kleine tokonoma wordt ingevuld door Thijmen Lebbink.

de bijeenkomst van
augustus kan weer!



Van de voorzitter

Beste leden, de nieuwsbrief van augustus ligt weer voor u. Normaal de maand dat we na onze zomerstop elkaar weer kunnen begroeten. Dit keer een maand waarin we na een lange gedwongen Corona stop weer bijeen mogen komen. Natuurlijk volgens de geldende richtlijnen waarover u verderop in de nieuwsbrief meer kunt lezen.

Een jaar waarin alle verdere bonsai evenementen zijn gecancelled, maar we gelukkig onze verenigingsmiddagen weer mogen opstarten.

Ook wij als vereniging hebben ons aan de richtlijnen van het RIVM en onze locatie te houden.

Toch zien wij genoeg ruimte om weer een bijeenkomst te houden.

Naast jullie bonsai waar de middag uiteindelijk om draait zien we jullie als persoon ook graag weer eens terug. Even er uit en een praatje maken over onze gemeenschappelijke passie is al te lang geleden.

We zien er dan ook naar uit jullie zaterdag weer te mogen verwelkomen mits, misschien overbodig om te melden, je gezond bent en klachtenvrij.

Hartelijke groet, en tot zaterdag.

Bob van Ruitenbeek



Vooruit kijkend

Zaterdag 8 augustus kunnen we weer een verenigingsbijeenkomst organiseren.

Tijdens deze middag mag er weer naar hartelust gewerkt worden aan onze eigen bomen, en kan iedereen weer door een mede bonsai-lid geïnspireerd worden met advies en een andere blik op de toekomst en verdere ontwikkeling van zijn boom. Dus neem die boom mee die al tijden bij je op de plank staat en waar je maar niet aan toekomt en geef er deze middag een mooie slinger aan!

Onze middag gaat weer van start maar wel met de nodige voorzorgen! Iedereen heeft zijn eigen tafel om aan te werken op ruime afstand van elkaar. Wij zijn de enige gast van De Binder. Desinfecterende handgel is aanwezig. De bar is open voor bestellingen maar ook hier gelden de coronamaatregelen. En het belangrijkste: blijf thuis bij klachten zoals verkoudheid, koorts etc.!

Belangrijke data

- 8 augustus **werk aan eigen boom**
- 19 september **algemene ledenvergadering | demo Bruno**
- 17 oktober **demo Michal**
- 21 november **werk aan eigen boom**

Boom van de maand

- augustus **groepsbeplanting**
- september **shohin**
- oktober **jūn en shari**
- november **vruchtbomen**
- december **winterbeeld**

Data onder voorbehoud mbt de ontwikkeling rond coronavirus

www.bonsaifocus.com



www.bonsaitoday.com

Prijs van de maand

De **verlotingstafel** is bij de herstart van dit seizoen rijkelijk gevuld!

Ten eerste twee schitterende bomen. Een veelbelovende meidoorn gedoneerd door Ruud John en een leuke krentenboom.

Verder een viertal mooie schalen, een bonsaiboek, wat nummers BonsaiFocus, een flesje Bio-green mest en een degelijke snoeischaar.

Alle reden dus om wat lootjes te kopen.



Tijdens de bijeenkomst in augustus is de winkel van Bas niet aanwezig.

Bonsai Plaza

www.bonsaiplaza.com

Tijdens het bestellen vult u de speciaal voor onze vereniging bestaande kortingscode

BVMN2020 in. U krijgt dan 10% korting in de internetwinkel!

Aziatics and Bonsai



Bas Bonsai

www.basbonsai.nl

Onze cursus gaat weer starten

Op 22 en 29 oktober en 5, 12 en 26 november.

Meld je aan bij onze secretaris Ruud van Woudenberg!

Taxus tuin-yamadori

Door de corona crisis liep het idee om deze boom in de jaarlijkse simultaan demo te gebruiken als demonstratieboom in de soep. Dus ben ik er eind april maar thuis aan beginnen te werken. De boom heb ik twee en half jaar geleden uitgegraven uit een tuin bij mensen waar ik onderhoud pleegde. Wortelvoet 42 cm en de hoogte 55 cm. **1**

Al vanaf het begin dat ik daar kwam zag ik het potentieel van de boom; een mooie brede wortelvoet en laag bij de grond. Ik had met hun de afspraak gemaakt dat als zij ooit zouden verhuizen ik deze taxus uit mocht graven. Zo gezegd zo gedaan. September 2017 kreeg ik van hun het bericht dat zij naar een appartement zouden verhuizen en in oktober had ik de boom in een

kuip bij mij thuis staan. Wel een behoorlijk karwei om hem uit te graven (4 uur werk) maar dan heb je ook wat. De eerste anderhalf jaar heb ik de boom met rust gelaten en mocht alles voluit groeien, dus flink bemest en gewoon laten gaan. **2** Het voorjaar van 2019 heb ik de wortelkluit tot de helft gereduceerd en het topgedeelte van de boom verwijderd omdat ik dit in mijn ontwerp niet zou gaan gebruiken.

In april van dit jaar ben ik er dus maar aan begonnen, eerst de takstructuur uitgezet, de oude naalden verwijderd zodat er knopvorming op het oude hout gaat komen en gedeeltelijk aan het dode hout gaan werken. **3** Weer flink gaan bemesten om het

groen weer op peil te brengen en nieuwe groei te stimuleren. In juni ben ik de shari op de stam gaan aanbrengen. Augustus moest ik de draad die ik er in april in had gedraaid al weer verwijderen omdat het begon in te groeien en ben ik het dode hout met hamer en beitel te lijf gegaan omdat op deze wijze het mooiste resultaat wordt bereikt, het duurt iets langer maar het oogt natuurlijker. Voor nu laat ik de boom verder met rust zodat de nieuwe knoppen zich verder kunnen gaan ontwikkelen. **4** Later dit najaar of in de winter zal ik de boom opnieuw in het draad gaan zetten en verder gaan vormen.

Ron Hermeling



Vermeerderen voor bonsai vervolg

Het heeft even geduurd maar we kunnen weer samenkomen. Alhoewel het even wennen zal zijn in de 1,5 meter bijeenkomst. (Ik weet niet of het een woord is maar iedereen begrijpt wat ik bedoel).

In de april nieuwsbrief heb ik spontaan een stukje geschreven over het vermeerderen van planten t.b.v. bonsai. Het leek me een goed idee om een follow-up te doen. Wat mijzelf betreft irriteer ik me mateloos aan YouTube filmpjes en stukjes op websites die prachtig vertellen hoe je iets moet doen maar daarbij nooit het resultaat van hun uitleg laten zien.

Tja, zoals in het echte leven lukt niet alles, en dat is niet altijd even erg als je maar achterhaalt waarom iets niet lukt. Zo ook met mijn vermeerderpogingen. Om maar met de deur in huis te vallen: de helft is gelukt en de andere helft dus niet. Misschien herinneren jullie nog mijn driedubbele marcot van een Japanse witte beuk? Resultaat is goed. Het bovenste gedeelte heeft een overvloed aan wortels gekregen. (zie foto) Deze



is inmiddels verwijderd en staat in de schaduw in een grote pot waarbij de wortels lekker kunnen doorgroeien en de marcot goed kan aanslaan. Ook de middelste helft heeft een grote hoeveelheid callus gemaakt waarbij de eerste wortels te voorschijn komen. Omdat de bovenste marcot is verwijderd zal de energie nu worden gericht op het maken van wortels in dit gedeelte. Ik zal later dit jaar berichten over wat er van is geworden. De onderste marcot

had al wat wortels (had ik vorig jaar al gemaakt maar nog niet verwijderd) en deze ga ik in het najaar verwijderen en oppotten bij het verwijderen van de middelste marcot.

Naast het marcotteren had ik bakken met stekken gemaakt. Nou, de meeste hebben het niet gehaald. En waarom niet denk je dan? Nou om de simpele reden dat ik verrast werd door de felle zon die van de ene op andere dag ging schijnen. Hierbij loopt de temperatuur in de plastic bakken dan zo hoog op dat de stekken verdrogen en geen energie meer kunnen opwekken om te wortelen. Wel gelukt zijn stekken van de chaneomeles, dwergwilg en olijwilg, niet gelukt waren bakken vol stekken van een dwergvorm van een carpinus. Misschien maar goed ook dat niet alles lukt, want ook ik heb de neiging om meer te 'verzamelen' dan ik kan gebruiken.

Al met al een prima resultaat en weer genoeg materiaal om mee te spelen.

Ruud van Woudenberg



Adachi Museum of Art

Ver van de tuinen in Kyoto, een uurtje of zes met de trein. Lig het Adachi Museum of Art. Een lange reis maar zeker de moeite waard.

Het Adachi Museum of Art (足立美術館, Adachi Bijutsukan) werd in 1980 opgericht door Adachi Zenko als een manier om zijn passies voor Japanse kunst en tuinontwerp te combineren. Hij hoopte dat het samen bekijken van de tuinen en kunstwerken de waardering en interesse van mensen voor Japanse kunst zou vergroten.

Het Adachi Museum of Art is vooral bekend om zijn be kroonde tuin. Het is sinds 2003 jaarlijks uitgeroepen tot de beste tuin in Japan door het 'Journal of Japanese Gardening'. De tuin kan het hele jaar door worden genoten en heeft steeds een ander karakter afhankelijk van het seizoen. Het is alleen te bezichtigen vanuit het museumgebouw.



Naast de tuinen herbergt het Adachi Museum of Art ook een collectie van bijna 1300 twintigste-eeuwse schilderijen en kunstwerken die seizoensgebonden worden geroteerd. Er is ook een permanente tentoonstelling van schilderijen van Yokoyama Taikan, evenals een keramiek-tentoonstelling.



Adachi Museum of Art

