



B O N S A I vereniging Midden Nederland

opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging

Voorzitter: Casper den Ouden
030 - 244 0771,
casper.den.ouden@gmail.com

Penningmeester en bibliotheek:
Edith den Ouden
030 - 244 0771, e.den.ouden@live.nl

Secretaris: Anita van der Wal-Zuurbier
06 - 282 404 18,
secretarisbvmn@gmail.com

Algemene zaken en nieuwsbrief:
Nol van der Linden
0294 - 45 01 73, a.linden.weesp@ziggo.nl

Algemene zaken: Michal Mokry
06 - 453 865 37,
michal.mokry@gmail.com

Algemene zaken: Marian Willemse
06 - 467 350 42,
m.a.willemse@hotmail.nl

Iban: NL64 INGB 0006 5603 36
t.n.v. Bonsai Vereniging
Midden Nederland

www.bonsaimiddenederland.nl

Avangstijd bijeenkomsten in
De Binder: 13:00 uur

Lidmaatschap

U kunt lid worden van onze vereniging
op elk gewenst moment.
De kosten bedragen €47,50 per jaar.
Informatie over het lidmaatschap is
ver verkrijgbaar op de bijeenkomsten,
of bij de secretaris.

nieuwsbrief sept. 2023

Tokonoma van de maand

In de kleine tokonoma zette Stef in augustus een mooie opstelling neer met zijn Lespedeza. In de andere tokonoma zorgde Michal voor een fraaie opstelling van een Fraxinus mediterraneus.



Vooruit kijkend boomspreking Bruno



Tokonoma van september

In de tokonoma van september zal er een opstelling staan van Bruno. In de andere tokonoma gaat een mooie opstelling van Piet Kramer komen.



Van de voorzitter

Het is inmiddels september en de herfst is in aantocht, ware het niet dat we nu nog een hitte golf hebben, met temperaturen van over de 30 graden. Een goedmaker voor de veelal natte zomer.

De cursussen zijn weer begonnen, totaal 14 deelnemers aan de werkavonden en de basiscursus.

Het afgelopen weekend was het bonsai evenement van Carlos van der Vaart, gehouden bij Edo Koi in Boskoop. Wie daar zijn geweest, hebben alvast een voorproefje van zijn vaardigheden kunnen zien. Carlos zal in december bij onze vereniging een demo geven.

Voor het komende weekend staat er een leerzame boombespreking van Bruno op het programma, dus iedereen die een boom heeft, met vragen over de styling of anders, neem deze mee naar de bijeenkomst. Er wordt ook een begin gemaakt voor de boomselectie voor de aprilshow, ook deze bomen zijn welkom.

En als alles volgens plan verloopt kunnen we deze middag de nieuwe tokonoma in gebruik nemen, ik ben de laatste werkzaamheden aan het afronden. Bas probeert

hem vrijdagmiddag voor de bijeenkomst bij ons op te halen. En misschien staat jouw boom de volgende keer in deze tokonoma te prijken. Je kunt je opgeven bij Michal en in overleg met hem kunnen jullie er samen een geheel van maken. Dus ontbreekt de tafel, scroll of accent, geen reden om je niet op te geven.

De zaal zal pas na 12.30 door ons in gebruik kunnen worden genomen!

Niet storen svp, er zijn opnamen bezig.

Casper



Vooruit kijkend

We hopen u allen weer te mogen verwelkomen op de komende bijeenkomst waar Bruno een boombespreking zal houden. Heeft u probleembomen die u graag bespreken wilt hebben, neem ze dan mee en wie weet krijgt u dan weer nuttige tips en adviezen om uw boom te optimaliseren en eventueel weer gezonder te maken.

Ook vragen wij om alvast in uw collectie te kijken voor bomen die mee kunnen doen in de April Show, zodat er vanaf heden naar toe gewerkt kan worden om de boom showwaardig te laten zijn. Hoe leuk is het om uw boom ook daar te zien stralen!

Bonsai Plaza

www.bonsaiplaza.com

Tijdens het bestellen vult u de speciaal voor onze vereniging bestaande kortingscode **BVMN2023** in. U krijgt dan 10% korting in de internetwinkel!

Belangrijke data

- 16 september boombespreking door Bruno Wijman
- 16-17 september bonsai tentoonstelling, Aalter België
- 21 oktober lezing Daan Giphart over stenen
- 11 november werk aan eigen boom
- 25 november NBS en eindejaarssale bij Lodder Bonsai
- 16 december demo Carlos van der Vaart

Boom van de maand

- september shohin
- oktober jin en shari
- november vruchtbomen
- december winterbeeld

www.bonsaifocus.com



www.bonsaitoday.com

Prijs van de maand

We zien in september weer wat mooie prijzen in de verloting. Om te beginnen een veelbelovende Larix. Met verder twee mooie schaaltes, een grote en een kleine, een bos aluminium draad, een flesje PK mest, drie leerzame bonsaiboeken en een jaargang tijdschriften.. Weer reden genoeg om wat lootjes te kopen. Zeker als je weet dat je daar ook de vereniging mee steunt.



Bonsai Expo

16 en 17 september houdt de Vlaamse Bonsai Vereniging een Bonsai manifestatie in 'Kasteel van Poeke' te Aalter, België. Er is een bonsaishow, Shohin en suiseki, keramiek en nog veel meer. Er zijn demo's en workshops, verkoop van bonsai, er is een foodtruck maar ook een bar is aanwezig. Ook leuk; een show van karikadieren, zie: kunstkringsirkel.be/lid/ria-kaes
De toegang is gratis.

En Aalter is niet zo heel erg ver van Nederland.

Draag de badge

We willen natuurlijk graag onze bijeenkomsten in De Binder op tijd beginnen. Dus het is fijn als u op tijd kunt komen. Maar we willen ook graag iedereen bij naam noemen, dus draag uw badge met ledenkaart svp zichtbaar. Zaal open 12:30 uur.



Terugblik bijeenkomst augustus

In augustus kwamen we een week eerder bijeen dan gebruikelijk, omdat de derde zaterdag in Leersum traditioneel gereserveerd was voor het Bloemencorso. De bijeenkomst in augustus heeft altijd een unieke sfeer, omdat deze aansluit bij de vakantieperioden. Dit maakt de opkomst iets kleiner, maar gezelliger. Deze keer zagen we echter een grote opkomst, waarbij veel leden de tijd vonden om van hun hobby te genieten.

We kregen de kans om aan onze bomen te werken en advies uit te wisselen. Augustus is doorgaans de laatste maand van het groeiseizoen waarin het veilig is om bomen te snoeien, zodat nieuwe scheuten voldoende tijd hebben om uit te harden vóór de winter. Michal en Stef regelde de twee tokonoma-displays. Michal toonde een Fraxinus die hij begon te kweken uit boomkwekerijmateriaal. Stef onthulde zijn opmerkelijke Lespedeza, een bonsaisoort die relatief zeldzaam is in Europa. Helaas kon Bas zijn winkel niet inrichten voor deze bijeenkomst. In plaats daarvan hadden we echter de kans om een aantal potten van Michal te kopen.

De traditionele loterij was rijkelijk voorzien van prijzen. We ontvingen enkele onverwachte donaties: een prachtige Buxus, genereus geschonken door Piet Dekkers als hoofdprijs, en flessen wijn van De Binder, die snel werden uitgekozen door de gelukkige winnaars. Misschien zou dit toekomstige loterijen kunnen inspireren?



Foto's van Sander van Oort en Bianca Landers



Bezoek aan het Bonsaimuseum in Oostenrijk

Dit jaar gingen wij (Bianca en ik) op vakantie in twee landen en wel Oostenrijk en Italië. En net als vorig jaar (bezoek Boeddha Museum Duitsland) keek ik ook dit keer of er iets bonsai gerelateerd in de buurt is en wat blijkt... op nog geen 24 km van onze camping lag een heus Bonsai museum! Wij uiteraard een dagje gepland om daar naar toe te gaan. Na het betalen van de entree (nog geen €10,- p.p.) kwamen we in de eerste tuin en een oase van rust terecht. Het terrein van het museum was opgedeeld in verschillende tuinen elk weer anders ingericht. Helaas mochten we niet overal foto's van nemen, één gedeelte van de tuin was



namelijk ingericht om diverse bomen tentoon te stellen. Hier stonden onder andere bomen van tussen de 40 en 100 jaar oud. Aan het eind van het terrein hadden ze een kas gedeelte waar diverse bomen te koop werden aangeboden. Noem het maar een soort van mini-Lodder, hahaha. Tijdens ons bezoek gaf een medewerker (wat later Günther Klösch, de eigenaar van het museum bleek te zijn) een kleine Q&A sessie terwijl hij bezig was met het snoeien van een shohin boom. Hoewel

mijn Duits niet al te best was kon ik het nog aardig volgen, maar gelukkig kon hij ook een aardig woordje Engels. Na de sessie raakte ik met hem aan de praat en hadden we het onder andere over onze gezamenlijke hobby Bonsai. Natuurlijk moest ik mijn trots laten zien die op de afgelopen April show stond (Acer Palmatum), waarna hij vroeg hoeveel bomen ik wel niet had. Na het horen van mijn antwoord keek hij mij aan en zei: "en jij kunt met vakantie? Hier neem mijn schaar... als jij nu mijn



BONSAIPLATZ 1
9871 SEEBODEN, KÄRNTEN



Bezoek aan het Bonsaimuseum in Oostenrijk

bomen doet kan ik ook met vakantie”. Lachend bedankte ik hem voor het aanbod want dat zou ik niet aandurven. Uiteindelijk scheiden onze wegen en gingen we terug naar voren. Aldaar genoten we nog even van een traditionele groene thee met een stukje Japanse cake, waarna helaas ons bezoek aan dit mooie museum ten einde kwam.

Website Museum: www.Bonsai.at

Sander van Oort





Omiya Bonsai Village

Op mijn verlanglijstje stond nog een bezoek aan de Omiya Bonsai Village. Een mooie zonnige woensdagochtend was de gelegenheid om naar Bonsai Village te gaan voor o.a. de Bonsai Art Museum, de Bonaishop ernaast en de verschillende tuinen en kwekerijen er omheen.

Met de trein vanaf Tokyo station vertrokken we naar Omiya station om vervolgens over te stappen naar een andere trein met eind bestemming Toro station.

Onderweg werd op verschillende manieren aangegeven hoe je de weg kunt vinden naar het museum.

In het museum stonden verschillende prachtstukken in tokonoma tentoongesteld. Helaas mocht er binnen niet gefotografeerd worden.

Ook buiten stonden topstukken met naam en toenaam opgesteld.

Na enkele instructies van een gepensioneerde security meneer mochten we de tuin bezoeken.

Na een T-shirt te hebben aangeschaft gingen we door naar een kleine bonsaishop direct naast





het museum. Hier verkochten ze veel mame en shohin en een ruime voorraad aan potjes. Hoe leuk is het om een leuk potje te vinden voor een redelijke prijs. Na de potjes en na nog wat kleine verpakkingen koperdraad te hebben afgerekend vervolgden we onze weg naar de eerste tuin.

Bij Mansei-en, een enorme voorraad potten gezien. Binnen waren wat exclusievere potten en suiseiki. Hier mochten we wel foto's maken. Ook hier weer wat kleine potjes gekocht.

De medewerkster liet ons graag nog een Juniperus bonsai van 1500 jaar oud zien.

Bij Toju-en, bekend van de vele YouTube filmpjes, een bezoek gebracht. Ook hier weer exemplaren die, omgerekend naar de euro, erg aantrekkelijk zijn maar is voor een particulier uiteraard niet mogelijk direct mee te nemen. Na nog 2 andere tuinen bezocht te hebben en hierbij ook een mooi rond schaalteje te hebben gekocht vervolgden we onze weg richting het station.



Omiya Bonsai Village



bezoek aan Tokoname gepland waar ik weer erg naar uit keek. Dit zal weer in een nieuwe nieuwsbrief te lezen zijn.

In 2025 bestaat The Omiya Bonsai Village 100 jaar en zullen dit zeker groot gaan vieren. De datum is nog niet bekend maar deze zal wel in de eerste week van mei zijn

Richard Groenendaal

Onderweg liepen we langs het Bonsai restaurant waar gegeten en gedronken kan worden maar deze verkocht oa ook bonsai, gereedschap, potten en andere benodigdheden. Ondanks dat de grote rollen koper- en aluminiumdraad goedkope waren heb ik de verleiding los gelaten ivm het gewicht van de koffers omdat we de gehele vakantie al veel schalen en potjes hebben verzameld.

Na een lange maar wel erg mooie dag terug richting Tokyo station om de koffer weer te vullen. De volgende dag stond wederom een

