



## B O N S A I vereniging Midden Nederland

opgericht in 1977 en aangesloten bij  
de Nederlandse Bonsai Vereniging

**Voorzitter:** Casper den Ouden  
030-244 0771,  
casper.den.ouden@gmail.com

**Penningmeester en bibliotheek:**  
Edith den Ouden  
030-244 0771, e.den.ouden@live.nl

**Secretaris:** secretarisbvmn@gmail.com

**Algemene zaken en nieuwsbrief:**  
Nol van der Linden  
0294-45 0173, a.linden.weesp@ziggo.nl

**Algemene zaken:** Michal Mokry  
06-453 865 37,  
michal.mokry@gmail.com

**Algemene zaken:**  
Anita van der Wal-Zuurbier  
06-282 404 18,  
anita.vanderwal.zuurbier@gmail.com

**Algemene zaken:** Marian Willemse  
06-467 350 42,  
m.a.willemse@hotmail.nl

**Iban:** NL64 INGB 0006 5603 36  
t.n.v. Bonsai Vereniging  
Midden Nederland

[www.bonsaimiddennederland.nl](http://www.bonsaimiddennederland.nl)

Aanvangstijd bijeenkomsten in  
De Binder: 13:00 uur

### Lidmaatschap

U kunt lid worden van onze vereniging  
op elk gewenst moment.  
De kosten bedragen €47,50 per jaar.  
Informatie over het lidmaatschap is  
ver verkrijgbaar op de bijeenkomsten,  
of bij de secretaris.

# nieuwsbrief aug. 2023

## Tokonoma van de maand

In de grote tokonoma van juni  
stond een stoere *Fagus crenata* in  
een mooie opstelling van Marc  
Dirkse.

Jacqueline zette in de kleine toko-  
noma een fraaie iep neer.  
Wat fijn dat leden de moeite  
nemen om ons van hun bonsai te  
laten genieten!



## Vooruit kijkend werk eigen boom



## Tokonoma van augustus

In de grote tokonoma zet Stef een  
mooie opstelling neer met zijn  
mooie *Lespedeza*. In de kleine  
tokonoma gaat Michal voor een  
opstelling zorgen.



# Van de voorzitter

De tweede helft van ons bonsai-seizoen begint aankomende zaterdag met werken aan eigen bomen. De bijeenkomst is dit keer wederom in de foyer, bij goed weer op het terras, zoals we het vorig jaar ook hebben gedaan, dus gezellig dicht bij de bar.

Natuurlijk is niet iedereen terug van vakantie, en er zullen zelfs leden zijn die nog op vakantie moeten gaan. Ik hoop dat de meeste bomen de vakantieperiode hebben overleefd. We hebben alles gehad, droogte en de laatste weken regen in overvloed. Na een maand géén bijeenkomst, zullen sommige van ons wel weer zin hebben om onze hobby weer op te pakken.

Ik heb mijn vakantie gereserveerd om de nieuwe tokomoma voor te bereiden, zoals verzamelen van materialen, massief red cedar, multiplex panelen, verf en de tатами mat. Een bezoek aan twee bedrijven in Amsterdam op één dag waren goed besteed. Als alles volgens plan verloopt zal de nieuwe tokomoma in de loop van dit jaar in gebruik worden genomen.

Wij zoeken daarom ook dit jaar weer mensen die met één van hun mooiste bomen in de tokomoma de kijkers willen verrassen. Dus twijfel niet aan uw boom, het is een proces van samenwerking. Meld je aan bij Michal Mokry.

Casper



# Vooruit kijkend

We hopen u allen weer te mogen verwelkomen na een lange vakantieperiode. We kunnen deze bijeenkomst gebruik maken van de ruimte bij de bar of als het erg mooi weer is op het terras buiten. U kunt daar weer heerlijk werken aan de door u meegebrachte bomen of gezellig met elkaar babbelen over onze gezamenlijke hobby.

Het is een zomer met extreem groot verschil in temperatuur en vocht. De bomen hebben hierdoor extra aandacht nodig. Tijdens de bijeenkomst kunnen we elkaar weer tips en trucs geven over de verzorging op elk gebied.

# Bonsai Plaza

[www.bonsaiplaza.com](http://www.bonsaiplaza.com)  
Tijdens het bestellen vult u de speciaal voor onze vereniging bestaande kortingscode **BVMN2023** in. U krijgt dan 10% korting in de internetwinkel!



# Belangrijke data

- 12 augustus **werk aan eigen boom (Let op! 2e zaterdag!)**
- 9 september **Bonsai festival 2023 Edo Koi**
- 16 september **nog nader te bepalen**
- 21 oktober **lezing Daan Giphart over stenen**
- 11 november **werk aan eigen boom**
- 25 november **NBS en eindejaarsale bij Lodder Bonsai**
- 16 december **demo Carlos van der Vaart**

# Boom van de maand

- augustus **groepsbeplanting**
- september **shohin**
- oktober **j'in en shari**
- november **vruchtboomen**
- december **winterbeeld**



# Prijs van de maand

Tijdens de eerste bijeenkomst na de vakantie is de prijzentafel weer goed gevuld met o.a. een veel belovende Lariks. Verder staat er een mooie bonsai-schaal, twee prachtige Japanse shohin potjes, twee goede schaar-tjes, mestkorfjes, een gereedschap cleaner, een boek van Peter Chan en een snijpincet. Dus absoluut weer de moeite waard om in wat lootjes te investeren!



## Draag de badge

We willen natuurlijk graag onze bijeenkomsten in De Binder op tijd beginnen. Dus het is fijn als u op tijd kunt komen. Maar we willen ook graag iedereen bij naam noemen, dus draag uw badge met ledenkaart svp zichtbaar. Zaal open 12:30 uur.





# Terugblik bijeenkomst juni

**Het programma** voor onze bijeenkomst in juni was gevuld met twee activiteiten: het werken aan onze bomen en de NTC van de vereniging. Juni is een geschikte maand voor boomverzorging, waardoor bomen voldoende tijd hebben om te genezen van intensief snoeien of ontbladeren. Het delen van ideeën en suggesties met andere bonsailiefhebbers is altijd een lonende ervaring.

Aan de NTC namen Sander Otto, Richard Groenendaal en Jacqueline Kattenkamp deel. Elk kreeg 3 uur de tijd om een jenever-



bes van de kweker om te toveren tot een bonsai-meesterwerk. Alle deelnemers toonden uitstekende vaardigheden, waardoor het voor de jury een uitdaging was om een winnaar te bepalen. Na lang wikken en wegen werd Sander Otto tot winnaar uitgeroepen. Gefeliciteerd Sander! We kijken uit naar je optreden in november.

Onze gebruikelijke loterij liep over van uitzonderlijke prijzen die nu hun gelukkige nieuwe eigenaren hebben gevonden. Al met al was het weer een gezellige en ontspannen middag met de groep!



Foto's van Sander van Oort en Bianca Landers



# Bonsai van het Westen

**Op zaterdag 10** en zondag 11 juni was er bij Bonsai van het westen de bonsaitoonstelling, demo's, workshops en een markt. Nu alweer voor de 15e editie.

Zelf was ik met mijn vrouw op zondag gegaan en ivm de verwachte hitte rond 10:00 uur aangekomen. Na het betalen van de entree van € 6,- pp kregen we een flyer met tijden wat er op de dagen te doen was en een plattegrond van de Hortus Botanicus waar dit evenement plaatsvond. Na een wandeling door de tuinen en kassen kwamen we de stands tegen met verkopers van bonsai, pré bonsai, gereedschap en schalen. Tevens waren er ook stands met Aziatische artikelen zoals scrolls, sieraden en schilderijtjes. Er was op beide dagen een workshop en een kans om deze demobomen dmv lootjes te winnen. Ook beide dagen was er een lezing van Teunis Jan Klein op zaterdag en Bart Verstappen op zondag die goed bezocht werden.

In een aparte ruimte stond een ruime hoeveelheid bonsai tentoongesteld en kon men zelf een beoordeling geven van wat jij de mooiste bonsai vond dmv een papiertje waarop je het nummer opgaf van de bonsai.

Naast wat foodstands was er ook gelegenheid voor een drankje en wat lekkers.

Er waren ook meerdere theeceremonies en een gelegenheid om je tijdens deze warme dagen te laten masseren.

*Richard Groenendaal*







# Koju-en Kyoto

**Ons eerste bezoek** van weer een volle agenda begon begin mei en was een bezoek nabij Kyoto station. Hier bevindt zich de bonsaituin met veel shohin van Tomohiro Masumi, eigenaar en 2e generatie bonsai artiest.

Het is zo'n 20 min lopen hier naar toe waarbij je onderweg ook de Toji-tempel passeert dat ook een bezoek waard is.

Koju-en is gespecialiseerd in shohin bonsai en heeft een grote verzameling van zowel loof- als naaldbomen in een prachtig opgezette Kyoto stadstuin.

We werden vriendelijk binnengelaten door een vrouw die aangaf dat we rustig door de tuin konden lopen. Aan het einde van de tuin lag de, echte Japanse, hond (Shiba Inu) aan de ketting.





## Foto's van Richard Groenendaal

Achter in de tuin bevond zich een tafel met shohin en mame potjes waaronder een recente partij die binnen was gekomen uit Tokoname.



Mijn vrouw zocht wat leuke schaaltes uit voor eigen gebruik en ik struinde wat verder onder de tafels waar ook wat schalen en potten stonden uitgestald.

Ik kwam een vrij grote platte schaal tegen die ik wel graag wilde hebben. Ze ging haar man bellen omdat ze geen prijs kon geven.

bonsai-kwekerijen en Japanse tuinen af te vinken de komende twee weken.

In de volgende nieuwsbrief het vervolg van de roadtrip naar Omiya en Tokoname.

De schaal was aan de onderkant gesigneerd maar ze kon helaas niet ontcijferen wat er stond. Na een gunstige prijs te hebben gehoord werden alle potjes in kranten ingepakt en vertrokken we weer om de wensenlijst met

*Richard Groenendaal*



# Bonsai van het Noorden

**24 en 25 juni** organiseerde Bonsai Club Noord een schitterende manifestatie. Op beide dagen was er niet alleen een prachtige show maar waren er ook vele activiteiten. Zo waren er rondleidingen over de tentoonstelling, er was een workshop van Henk Siks over basisvormen van bonsai, een lezing over shohin opstellingen van Daan Giphart, demo's van Bruno Wijman en konden de bezoekers veel wijzer worden over Japanse calligrafie. Een zeer geslaagde manifestatie die zeker navolging verdient!







# Bonsai van het Noorden

