



B O N S A I vereniging Midden Nederland

opgericht in 1977 en aangesloten bij
de Nederlandse Bonsai Vereniging

Voorzitter: Casper den Ouden
030-244 0771,
casper.den.ouden@gmail.com

Penningmeester en bibliotheek:
Edith den Ouden
030-244 0771, e.den.ouden@live.nl

Secretaris: Anita van der Wal-Zuurbier
06-282 40418,
secretarisbvmn@gmail.com

Algemene zaken: Michal Mokry
06-453 86537,
michal.mokry@gmail.com

Algemene zaken: Marian Willemse
06-467 35042,
m.a.willemse@hotmail.nl

www.bonsaimiddennederland.nl

Iban: NL64 INGB 0006 5603 36
t.n.v. Bonsai Vereniging
Midden Nederland

Aanvangstijd bijeenkomsten in
De Binder: 13:00 uur

Redactie nieuwsbrief:
Nol van der Linden
0294-45 0173, a.linden.weesp@ziggo.nl

Lidmaatschap

U kunt lid worden van onze vereniging
op elk gewenst moment.
De kosten bedragen €47,50 per jaar.
Informatie over het lidmaatschap is
verkrijgbaar op de bijeenkomsten,
of bij de secretaris.

nieuwsbrief mei 2024

Tokonoma van de maand

In de tokonoma's van april stonden twee mooie opstellingen van Bruno die o.o.c. meededen met onze show. In de ene stond zijn prachtige bekende Juniperus met het vele dode hout.

In de andere tokonoma stond de Chamaecyparis die hij in 2020 stylde voor een fotodemo in Bonsai Focus. Anita van der Wal maakte hiervoor een mooie pot.



Vooruit kijkend Mark en Ritta Cooper



Tokonoma van mei

Eén tokonoma zal tijdens de lezing van Mark Cooper gebruikt worden bij het maken van opstellingen met bomen van onze leden.

In de andere tokonoma zien we de mooie Acer van Riccardo die ook op de show stond en daar genommeerd werd.



Van de voorzitter

De **aprilshow** is weer achter de rug. Waar het voor de één een mooie rustige dag vol genieten van professionele presentaties van onze leden was en de weer geweldige demo die onder leiding van Bruno de middag vulde, was het daarvoor op vrijdag een drukke werkdag om alles weer op de juiste plaats te krijgen. Ik wil bij deze dan ook mijn waardering uitspreken, voor al de mensen die ons daarbij hebben geholpen. Elk jaar komen er weer nieuwe uitdagingen bij om alles veilig in te delen (brandblusser omzeilen, vluchtdeuren vrijlaten) en problemen die zich ineens voordoen. Voor de mensen die de hele dag en avond achter elkaar druk zijn, werd er voor het eerst dit jaar gekookt door De Binder. Die verzorgde een heerlijke maaltijd bereid door Gerbout, die de hele middag in de keuken had gestaan. Onze dank daarvoor, het was voor een ieder een aangename pauze tijdens deze lange dag. De laatste ging pas om 24.00 uur naar huis. Het goed verlopen van de zaterdag, valt of staat bij een goede

organisatie en bevolgen vrijwilligers. De oproep van mij om een uurtje te komen surveilleren heeft gelukkig voldoende surveillanten opgeleverd om de dag onder goed toezicht te laten verlopen, ook aan deze vrijwilligers onze dank. Het op tijd af zijn van de nominaties en prijswinnaars in de verschillende categorieën zorgt soms voor veel stress bij keurmeesters en aspirant keurmeesters. Ook het kalligraferen van de namen van de winnaars was weer veel werk, wat dit jaar voor rekening van Agnes van Aarle kwam (**vakwerk!**) Ik hoop echter dat bij de volgende aprilshow, er zich ook een paar extra mensen aanmelden om te helpen opruimen, ook dat is een hele klus. Aankomende zaterdag gaan we de hele dag genieten, van Mark en Ritta Cooper. Ik hoop jullie zaterdag weer te mogen begroeten, aanvang 10.00 uur voor de workshop met Ritta. De deelnemers die zich hebben aangemeld krijgen nog apart bericht hierover.

Casper

Vooruit kijkend

ACCENTPLANTEN WORKSHOP EN INTERACTIEVE SHOHIN LEZING MET MARK EN RITTA COOPER

De mei bijeenkomst op 11 mei bestaat uit 2 delen.

Het ochtendprogramma wordt ingevuld door Ritta Cooper met een workshop Accentplanten – Kusamono. Aangemelde leden kunnen vanaf 9:30 inlopen (gebruikelijke locatie - de Binder Leersum) om vanaf 10:00 deel te nemen. Deelnemers krijgen nog informatie via hun mail.

Je kunt je nog aanmelden voor deze ochtend via de link:

<https://forms.gle/AidizMgEyZh4o4Qc8>
Of via email bij Anita of Edith.

*Betalen van €15,00 bij Edith.
(contant of overmaken naar de club ovv Workshop accentplanten)*

Het middag programma is voor ieder lid vrij toegankelijk en zal na de lunch rond 13:00-13:30 aanvangen. Tegen 17:00 is het zeker geëindigd. Je hoeft je voor de middag dus niet vooraf op te geven, maar je komt gewoon op het gebruikelijke tijdstip. Mark Cooper zal ons dan informeren over andere bonsai onderwerpen. Dit middagedeelte bestaat uit een theoretisch deel en een praktische les. In deze interactieve praktijksles gaan we opstellingen maken met Shohin. Waar let je op, hoe krijg je balans in je opstelling etc.

Breng voor deze middag sessie zoveel mogelijk (vooral) je Shohin of evt. je Kifu en Chuhin mee!
Neem ook jouw tafels, rekjes, slabs, scrolls, beeldjes en andere spullen mee zodat we daar onder leiding van Mark een paar mooie opstellingen mee kunnen maken.

Wij zijn voor het succes van deze middag dus volledig afhankelijk van wat jullie meenemen! En dan wordt het een geweldige dag!

Belangrijke data

- 11 mei workshop en lezing Mark en Ritta Cooper (hele dag)
- 15 mei Lodder Bonsai | Satsuki en Azalea dag
- 8-9 juni Bonsai van het Westen
- 15 juni verenigings NTC | werk aan eigen boom
- juli vakantie
- 10 augustus pottenbakken met Matsumoto San (hele dag)
- 24 augustus verenigings BBQ Leersum 16:00-21:00
- 14 september nog niet bekend
- 21 september Nederlandse Bonsai Show te Wilp
- 12 oktober boombespreking door Bruno Wijman
- 23 november tekenen met Edwin Koppers

Boom van de maand

- mei shohin voor lezing van Mark Cooper meenemen!
- juni acers
- augustus groepsbeplanting

Prijs van de maand

En ook dit maal weer mooie prijzen bij de verloting op de tafel.

We zien bijvoorbeeld een mooie Fraxinus. En verder fraaie schaaltes, drie bonsaiboeken, een rol draad, een flesje Alga Bloom en een mooi beeldje.



Azalea dag Lodder Bonsai

Op zaterdag 25 mei van 9:00 tot 16:00 uur is het bij Lodder Bonsai weer tijd voor de jaarlijkse azalea (satsuki) dag. De vele azalea staan dan in bloei. Tijdens deze dag geeft Lodder 25% korting op veel azalea bonsai. Zeker de moeite waard om een kijkje te nemen.

Bonsai van het Westen



www.bonsaiplaza.com

Tijdens het bestellen vult u de speciaal voor onze vereniging bestaande kortingscode **BVMN2024** in. U krijgt dan 10% korting in de internetwinkel!

Manifestatie 20 april: de opbouw

We hebben een vereniging waar we trots op mogen zijn! Er zijn veel vrijwilligers die een handje uit de mouw willen steken als er iets gedaan moet worden in de vereniging.

Dat was ook weer goed te merken tijdens de opbouw van onze april show. Degene die aanwezig waren helpen ook al een aantal jaren mee, en er waren ook nieuwe leden die enthousiast en betrokken waren bij het opbouwen. Voor de inwendige mens was ook goed gezorgd. Er waren pauzes waar men een drankje kon bestellen bij de bar, tevens was er voor de mensen die meehielpen met het opbouwen in de bibliotheek/foyer en tot laat bleven gezorgd voor een heerlijke maaltijd.

Gerbout was aan het kokkerellen geweest en had een fantastische maaltijd met bami en heerlijke balletjes in zoetzure saus gemaakt.

Aan een prachtige show komt ook weer een eind en dan moet alles weer netjes opgeruimd worden. Hier was het enthousiasme ietsje minder en werd er met de mensen die wel gebleven waren met man en macht gewerkt om alles weer netjes in de kisten en aanhanger te krijgen. We hopen dat er volgend jaar iets meer mensen willen helpen bij het afbouwen van de show, onze vaste kern wordt ook een dagje ouder en we kunnen ze nog niet missen. We moeten zuinig zijn op deze mensen en het hun ook wat makkelijker maken, zij doen ook alles om het voor ons zo makkelijk mogelijk te maken.

Dus laten we volgend jaar weer met man en macht, gezamenlijk zorgen voor een mooie show.



Foto's van Stef de Grauw en Sander van Oort



Manifestatie 20 april: de show

Onze jaarlijkse bonsaishow, ook deze keer weer samengesteld door Bruno Wijman en ondersteund door vele toegewijde vrijwilligers, vond plaats op 20 april, met een levendige tentoonstelling. Tijdens het evenement waren ongeveer 70 bomen van onze leden aanwezig, waaronder leden uit Denemarken, en werd een grote verscheidenheid aan bonsai-formaten en -stijlen getoond. Bovendien lieten sommige leden hun veelzijdige talenten zien door hun eigen gemaakte potten en tafels mee te brengen en te verkopen.

We waarderen de inspanningen van iedereen die betrokken is bij het organiseren en runnen van de show, en zo zorgen voor een soepele uitvoering daarvan.

In de categorie Naaldbomen won Wim Janssen met zijn Shakanstijl *Pinus parviflora*. Tot de genomineerde inzendingen in deze categorie behoorden ook bomen die waren vormgegeven door Gerard Hoorweg, Riccardo Marchi, Piet Kramer en Rim Rimularso. Wim Janssen won ook in de categorie Loofbomen met zijn Kengai-stijl *Ulmus parvifolia*. Andere genomineerde deelnemers in deze categorie waren Tjerk van der Veen, Riccardo Marchi, Stef de Graauw en Frank Oosthoek.

beste naaldboom



beste loofboom



beste mame
beste opstelling



Foto's van Stef de Grauw en Sander van Oort

De categorie Shohin werd gewonnen door Nol van der Linden. Emil Wolff en Torben Brenfeldt ontvingen nominaties voor hun geweldige opstellingen. De andere opstelling van Nol van der Linden won de categorie Mame, waarmee hij zijn vaardigheid in deze gespecialiseerde bonsaivorm aantoonde. Deze opstelling van Nol won ook de categorie Beste opstelling. Riccardo Marchi ontving de Publieksprijs voor zijn Kabudachistijl *Chamaecyparis pisifera* 'Baby Blue'.



Manifestatie 20 april: de demo

Tijdens de door Bruno georganiseerde demo waren er zeker tien (leden) demonstratoren met demo-bomen van hoge kwaliteit aan het werk. Diverse leden, inclusief een delegatie uit Denemarken, waren aanwezig en lieten zich van hun beste kant zien.

Een aantal demo-bomen werden na voltooiing en styling verlost, wat leidde tot de verkoop van veel extra loten.

Na deze verloting waren er veel blij gezichten en trotse nieuwe eigenaren van deze bomen.

Bruno fungeerde als een bekwaam leider van deze demo, bewoog van links naar rechts over het podium en voorzag, waar nodig, van uitleg of advies. Al met al was het weer een leerzame en interessante dag met bomen van uitzonderlijke kwaliteit op de tentoonstelling en een fantastische demonstratie.





Koju-en Kyoto

Wederom naar Koju-en in Kyoto geweest waar vele mooie shohin bonsai staan en een ruime collectie aan potten. Koju-en ligt zo'n 20 minuten lopen van Kyoto station en een paar honderd meter van Toji tempel, Unesco wereld erfgoed.

Eigenaar Tomohiro Masumi, *Shohin Bonsai Master, Chairman of all Japan Shohin Bonsai Association*, was ook aanwezig en druk bezig met verpotten. Ik gaf hem aan dat ik verleden jaar ook bij hem in de shohin kwekerij was maar toen was hij niet aanwezig en had ik via zijn vrouw een ronde platte bonsaischaal gekocht. Er was toen niet goed te lezen wie



de maker was. Nu liet ik hem een foto zien van de handtekening van de maker en hij gaf aan dat dit Shuho was uit Tokoname.

Hij vertelde verder dat hij zo'n 25 jaar bezig is met shohin bonsai en het bedrijf van zijn vader Tomohiro Hiroichi heeft overgenomen. Doordat ik natuurlijk geen bonsai kon meenemen, richtte ik me al vrij snel op de potten. Buiten stonden onder de banken



wat gewone gebruikte potten en schalen en op een aparte tafel wat Tokoname potten, maar omdat we later die week toch naar Tokoname gingen heb ik deze maar laten staan.

Op internet las ik dat hij nog een aparte ruimte had voor potten van

bekende pottenbakkers. Toen ik hem en zijn vrouw hier naar vroeg vonden ze het goed dat ik deze ruimtes mocht bezoeken. Aan de ene kant stonden wat betaalbare potten en in een ruimte ernaast een ruim aanbod van antieke potten. Uiteindelijk zo'n vier betaalbare

Foto's Richard Groenendaal



schaaltjes meegenomen waaronder twee stuks van de maker Hattori.

Na nog een gezamenlijke foto ver trokken we richting Toji tempel. Onderweg van Toji tempel richting in van het station Kyoto kwamen we nog een antiekwinkeltje tegen

waar ik vroeg om bonsai bachi (pot). Er kwamen uit een doos een aantal kleine shohin potjes en schaaltes tevoorschijn en besloot er twee van mee te nemen.

Richard Groenendaal

Arcobonsai Italië

In het weekend van 26 april toen Bob voor Bonzai Plaza in Arco Italië de stand bemande, vond hij tussendoor nog wel even tijd om voor ons wat foto's te maken van de schitterende bomen die daar elk jaar te bewonderen vallen. Zodat wij er ook nog van kunnen genieten. Dank je wel Bob voor deze mooie foto's!







Chamaecyparis pisifera *Baby Blue*

Foto's van Riccardo en Stef

Chamaecyparis pisifera *Baby Blue* van struik naar bonsai in 7 jaar

Samen met mijn bonsai-maat Stef ging ik op bezoek bij Iwan Roos in 2017.

In de regen zochten we naar een mooie pre-bonsai om daar een meerstam van te maken. Na lang zoeken deze 'struik' gevonden.

Helaas was deze gereserveerd voor en door Bruno Wijman. Bruno wilde er een bos van maken.

Gelukkig kennen we Bruno als leraar die het beste met zijn leerlingen voor heeft, dus na wat overleg over en weer kreeg ik enkele weken later alsnog 'groen licht' en kon ik hem ophalen.

Gekozen vanwege de drie recht opgaande stammen die binnen in de struik te vinden waren.

Na de eerste styling was de kleinste stam helaas doodgegaan. En nu zorgt juist die dode stam voor diepte.

Recent bij Bruno een verpotting gedaan in een schaal van Kai Sperling.

En nu op de April Show 2024 van Bonsai Vereniging Midden Nederland waar hij de publieksprijs won.

Met dank aan Bruno!

Samenwerking geeft het mooiste resultaat!

Riccardo Marchi



De struik



Eerste styling



Net na de aankoop in 2017



In trainingspot nadat kleinste stam is doodgegaan



April Show 2024, na de laatste verpotting bij Bruno

Onze bibliotheek

Zo af en toe als er weer veel nieuwe leden zijn geven we een uitleg hoe het uitlenen van boeken in de bibliotheek werkt.

In de afgelopen jaren is de vereniging flink gegroeid, veel nieuwe beginnende liefhebbers van bonsai, maar ook leden die al jaren aan hun bonsai werken.

Als vereniging bieden wij cursussen/werkavonden, leerzame middag bijeenkomsten, met deze maand een hele dag Mark en Ritta Cooper. En tijdens deze bij-



eenkomsten, staat er een grote bibliotheek in de zaal. Een bibliotheek die door iedereen te gebruiken is. Ik zal een korte uitleg geven. Voor elk niveau zijn er boeken, zowel in het Nederlands, Engels als Duits, zelfs in het Japans. Van technische uitleg, specifieke soorten, Bonsai Focus, suiseki, potjes en boeken van grote Japanse shows om alleen maar in te kijken, te genieten van de schoonheid en tevens te leren hoe bonsai tentoongesteld kan worden.

Hoe gaat het lenen van boeken in zijn werk. Je mag meerdere boeken tegelijk lenen, voor 1 periode dus tot de volgende bijeenkomst. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Ik verwacht dat een boek of de boeken de volgende bijeenkomst worden ingeleverd, lukt dat nou niet, door ziekte of een andere reden, dan verwacht ik dat het boek(en) wordt verlengt. En dat kan via een mailtje te sturen naar e.den.ouden@live.nl, dit mailadres staat ook in de nieuwsbrief vermeld. Als je graag een boek wilt lenen, en je weet nu al dat je er de volgende bijeenkomst niet ben, kun je dat ook gelijk doorgeven. Mocht jij je niet houden aan deze regels, reken ik

een boete van € 1,- per boek, per periode. In sommige gevallen zijn boeken veel uitgeleend, dan kun je vragen of ik het boek voor een volgende keer wil reserveren. Mocht je na deze uitleg toch nog met vragen zitten, kom dan bij mij langs. Veel lees plezier

Edith den Ouden

